

Den här texten är skriven av Kent Hultqvist som inspirerats av **Alf Hambes** diktning.

## **HUNDKUSINERNAS UTFLYKT PÅ STENINGE SAGOSTIG - STORA SKÄR**

Semlan och Stella stod vid stranden och tittade ut över Molomhavet.

- Ser du Stora Skär där ute, sa Stella med stora ögon och pekade med tassan ut över vattnet. Visst ligger den fint där, precis som den bara flyter omkring.
- Idag ligger den helt stilla, men ibland kan det blåsa så hårt att den guppar upp och ned i vattnet, sa Semlan övertygande.
- Skärp dig Semlan, Stora Skär kan inte guppa! sa Stella bestämt.
- Titta riktigt noga och titta med inlevelse, mumlade Semlan för sig själv.
- Skall vi hoppa i och simma runt Stora Skär? Frågade Stella glatt.

Semlan tittade upp och undrade om Stella skojade.

- Ett riktigt spännande äventyr, för på andra sidan Skäret har mycket hänt, sa Stella och blev förvånad över att hon inte blev rädd för sin egna ord.

Semlan var inte alls med på att simma, när det finns båtar.

- Jag kan berätta att på andra sidan Stora Skär har en kung Inge tappat sin kungakrona och kungatron. Kronan ligger där på botten och glänser, sa Stella
- Då måste all fiskar som simmar förbi ha solglasögon på sig, sa Semlan och skrattade.
- Hittar du på nu Semlan? undrade Stella.
- Jag hittar aldrig på. Men simma kan du glömma, sa Semlan bestämt.
- Du kan inte simma Semlan, eller hur? frågade Stella.
- Jag kan visst simma om det är grunt vatten, sa Semlan stolt. Jag tycker det är bättre att vi frågar de fina vita svanarna där nere i vattnet om de köra oss runt Stora Skär.
- Nej, kom tillbaka Semlan, försent igen, sa Stella och skakade på huvudet.

Semlan var redan nere vid Steninge strand som ligger i Molomlandet.

- Hallå svanarna! Vad vita och vackra ni är, sa Semlan med fin röst.
- Tack, sa de två vita ståtliga svanarna på en gång.
- Jag är inte så mycket för att simma förstår ni, så skulle ni kunna skjutsa omkring oss lite på Molomhavet.

Svanarna tittade på varandra.

- Stella vågar inte fråga, men hon vill **SÅ** gärna åka på era fina vingar, sa Semlan.

Stella skakade på huvudet så det höll på att lossna från halsen.

- Ni ser att hon nickar **ja**, sa Semlan övertygande.

Svanarna tittade på varandra och undrade om de såg samma hund.

- Det var ett kul förslag, sa svanarna på en gång. Vi simmar in till stranden så kan ni gå på utan att bli blöta.

Semlan vinkade på Stella som kom med en viss tvekan.

Nu satt Hundkusinerna på varsin vacker svan och höll om de smala vita halsarna. Semlan syntes knappt för hon var lika vit som svanen. De rundade Stora Skär i en stor vid båge och där nere glänste något vackert på botten. Sakta simmade svanarna vidare längs Molomstranden.

- Titta Stella ser du båthuset där uppe! ropade Semlan. Kolla vilken fin dörr!

- Vi vet vart den dörren leder, sa svanarna. Det är dörren till ett eget land eller om ni hellre vill kalla det ett rike – Havriket.

- Vad är ett Havrike? undrade Semlan.

- Där inne händer alltid saker som bara händer där. Mystiska saker, sa en svanarna.

- Är det sant, sa Semlan. Släpp av oss! Vi vill gå in genom den dörren, ropade Semlan av glädje. Jag vill in i Havriket.

- Nej, aldrig! Jag vill inte! Aldrig in i den dörren! ropade Stella förskräckt.

- Är du rädd Stella? frågade Semlan snällt.

- Inte rädd med jag har respekt för konstiga saker, sa Stella och tittade ned i vattnet och såg en gädda med solglasögon.

Precis då som kom en stark trollvind och slog upp dörren till båthuset.

- Titta genom dörren! skrek Semlan. Där inne rör sig en enbuske. Där kommer det en hund – en pudel. Oj, nu blev hon en enbuske. Därborta står en liten enbuske som just nu blev en tax. Så himla häftigt!!

Några genomskinliga älvor flög förbi och vinkade.

- Nu vill jag att ni svanar tar oss tillbaka till stranden, där vi klev på er, sa Stella.

Svanarna simmade lugnt tillbaka och berättade att ingen behöver vara rädd, för alla är snälla här och Havriket är bara spännande.

- Tack för skjutsen, sa Stella och Semlan på en gång.

De hoppade av och vinkade. Svanarna bockade lugnt tillbaka. Nu var Semlan och Stella på väg till nästa äventyr.

Kolla ner i vattnet du också. Kanske ser du något som Kung Inge har tappat eller en flundra med solglasögon.